

H-DC The Oldtimers Den-Haag 1966 - 2016.

Het Sinterklaas verhaal van Sjaak Visser.

Maar een waar verhaal.

Sta voor het raam, dat een stukje naar boven is geschoven met mijn handen op het raamkozijn, naar mijn motor te kijken, duizenden sterretjes schitterende voor mijn ogen, het raam was met een rot gang dicht geschoven op mij handen.

Zo begon meestal mijn verhaal in de spiegel, (de zon die honderd duizenden sterretjes tovert op mijn motor) .

Maar goed, dat zijn verhaaltjes, er gebeurde meer op de club, doe een greep uit het verleden, met zijn allen toeren, kamperen, het midzomer nachtfeest, met zijn allen eten en er werden thema feesten gegeven, ja bevoordeeld het indianen feest?

En het SINTERKLAAS feest.

Dat mocht ik organiseren en met veel overgave storte ik mijn erin.

Er werden lootjes met je naam er op onder elkaar uit gewisseld en er mochten suprieses gemaakt worden.

En dat is nu net verkeerd, met die oldtimers, hebben haast allemaal de ruimte of hebben een bouwbedrijf, zitten in de beton of in de houthandel of in de sloop of weet ik veel.

Dus er kwam een troep aan suprieses binnen, dozen met plakband vierhonderd meter lang als je het er af kon krijgen.

Geen gewoon plakband maar waar je een olifant mee kan vast zetten.

Een vrachtwagen vol met stukjes piepschuim, hebben het slachtoffer er onder uit moeten graven.

Olietonnen dicht gelast, probeer die eens met een blikopener van je zakmes open te maken.



En ja, ook met een gedicht, niet iedereen, die moesten wachten op het beton, dat drie dagen moest droge en dan heb je geen tijd om een gedicht te maken.



Tussen door werd er wat gedronken en natuurlijk sinterklaas liedjes gezongen, je kent het wel, Sint kom maar binnen met je knecht.

Dat kon toen nog, (zwarte piet wie kent hem niet gooide pepernoten in elke hoek) je zocht je rot ,welke hoek dan?

Een pad, gebaad tussen de ontplofte suprieses en de oldtimers tot kalmte hebben gemaant, moest sinterklaas en zwarte piet door komen.

Dat was een dingetje, sinterklaas is niet zo moeilijk, dat ging ik maar doen.

Maar zwarte piet dat was een ander geval.

In die tijd werkte ik als jongenwerker in de schilderswijk en dat was de oplossing.

Voor een kratje bier ging Rob en Ed, mee toffe gasten, die werden de zwarte pieten.

Voordat ik ze kwam hadden ze alvast het kratje bier en een paar toversigaretten genuttigd, voor mijn haden ze ook een tovert sigaret bewaard.

Goed het grootste feest van de heilig man kon beginnen, (sinterklaas kom maar binnen met je knecht) schalde het door de zaal.

Daar ging ik dan, zingend in gehaald, begeleiding door twee zwarte pieten die zo stoned waren als een zak pepernoten.

Moet ik bekennen het is wel een dingetje dat Sinterklaas spelen dus had ik ook maar een toversigaret op gerookt.

Ik liep de zaal in op rubber, ben gaan zitten met mijn pieten naast mij en dacht dat ik een stokstaartje was.

Alles, liep naar mijn idee op motorbanden, er werd gezongen en gedichten voor nd.



Sinterklaas krijgt om de tien minuten een biertje toe geschoven van zijn piet, bleek dat hij naast een paar kratjes stond.

Er werd niet alleen gedronken maar ook het nodige genuttigd, komt er een dame met een schaal kroketten aan.

Een van de pieten zei, dank je en nam de schaal aan met de vierentwintig kroketten en samen aten de pieten de schaal leeg.

Het werd steeds gezelliger, het grootste boek kwam er bij, ik sloeg het open en daar zit een grote dikke toversigaret in.

Vaag hoorde ik, dag sinterklaasje dag, dag, zwarte piet.
Zwaaiend verliet ik de zaal met mijn pieten.

Een leuke avond bij die oldtimers lachtte Ed, ja zij Rob en goede kroketten hebben ze daar.

Ed wat is dat onder je zwarte pieten broek?

O niks, kom op zeg en hij haalde een negen mm onder zijn kleren van daan, waar voor is dat?

Ja, je weet maar nooit, bij zo'n motorclub.

Niemand komt aan Sinterklaas toch, nee dat is zo.

Ed is wat minder In zijn leventje geslaagd , Rob is goed weggekomen.

De een weet waar piet de pepernoten gooit en de ander moet nog zoeken.

Waarom vertel ik dat, omdat het moet, het zijn ook verhalen die met de club verweven zijn.

Op de club, bij the oldtimers zijn best wat Sinterklaas feesten geweest, allen met een verhaal.

Die niet iedereen weet of heeft het verbannen uit het hoofd.

Het verhaal ven Sint met of zonder.

Daar zijn geen foto's van denk ik, zijn die er wel graag naar mij of Henk Hengel sturen.

Maak het verhalen wat tastbaar, meer visueel en ook meer herkenbaar.

Het zijn geen verhalen van uit mijn hoofd, maar dat is echt hè.

Het grootste sinterklaasfeest moet maar weer eens georganiseerd worden bij de oldtimers.

Sjaak werd aan gesproken door het opperhoofd, de vrijehand anders niet, deal.

Brak mijn hersens om wat gek te verzinnen, net zo zacht als marsepein, niets.

Dan maar gewoon Sint en Piet, Hans, grote Hans hè en ik Zwarte Piet.

Nu nog Sinterklaas, twee best wel grote Zwarte pietten en groter was er toen niet.

Wat dan, een ietsje kleine Sinterklaasje, ja wie wil er nu een kleinere Sint zijn?

Dat is niet zo goed voor je karma, niemand wil kleiner zijn dan een Zwarte piet toch.

Maar er was er een die dat aan zijn motorlaars lapte, en een betere Sinterklaas had ik niet kunnen vinden.

Peul van S. (gaat niet heel zijn naam bloot geven, hij weet niet dat ik dat ga schrijven).

We hadden een Sint (een goede), mooi met twee Pieten.

In de verkleed ruimte was onze Sinterklaas toch wat zenuwachtig en dat is normaal.

Het is niet niks, om voor die motorbinken en hun meisjes daar in de schijnwerpers te gaan zitten.

Sint werd toch wat drukker en graaide in zijn tas naar zijn eigen drankje, dat hij meestal bij zich heeft.

Een colaatje voor je halen Sint, kan je het er bij gooien, ja lekker en een flinke dosis werd er uit de eigen fles er bij gegoten.

En na een paar slokken weer een dosis uit de fles, gaat lekker, niet Sinterklaas?

Je moet wat leuks doen, doe je Sinterklaas jurk aan en dan zonder onderbroek, ga je op de grote Sinterklaas stoel zitten en dan ga je even anders zitten.

Ben je niet goed bij je hoofd, maffe chocoladeletter, de letter G van gek.

Ja, is maar een geintje en zie je, je bent een stuk rustiger of komt dat omdat dat de fles (wat het ook is) haast op is.

Ja, zei Hans, je bent de Sint of niet toch en wij staan naast je, je hebt toch ook Zwarte Piet gespeeld was ook leuk toch.

Gaan jullie maar al vast, ik kom er aan en Sinterklaas rommelde noch wat in een hoekje van de omkleed ruimte.

Sinterklaas kom maar binnen met je knecht werd er gezongen, daar is hij dan de Sint, voorzichtig ging hij zitten.

De oma's en moeders van nu, zaten vooraan en zongen uit volle borst met de boys mee.

Sinterklaas ging even met zijn benen anders zitten en vooraan werd het ineens stil.

O,O en hè en zo zo, hoorde ik zachtjes aan de overkant, Hans en ik keken elkaar aan, van weet jij wat.

Maar wat pepernoten gestrooid in een of anderen hoek.

Werd weer een gezellig avondje als vanouds drinken, eten, een Sinterklaas misterie en het pakte goed uit met de pakjes.

Terug naar de kleedkamer, het was geslaagd en wat gezellig hè, we namen een biertje met zijn drieën en kleden ons om.

Tot nu toe is het een nog steeds een dingetje met Sinterklaas, deed hij het niet of deed hij het wel?

Met dank aan iedereen die Sinterklaas en zwarte piet hebben gespeeld, ander had ik dat nooit kunnen vertellen.

Sjaak.